



## Klubbresan till Öland

Deltagare: Kenth Lundberg, Håkan Sterner, Peter Hörenius, Johan Stark, Bo Gustafsson och Mats Thorin

**27 oktober 2024.** När vi körde över Ölandsbron så valde vi att köra norr ut den här gången, det var förstås ökensångaren som bestämde det, en art som många ville se. När vi senare anlände till Björnsnabben så var det inte svårt att se var den eftertraktade fågeln fanns, det var bara att parkera bilen och gå 20 m fram till en buske som var omringad av fågelskådare. Så var det klart, ökensångaren var väldigt samarbetsvillig och visade upp sig fint. Efter en stund flög den över vägen mot öster och försvann in i skogen. Nu var det dags för frukost så vi åkte upp till parkeringen vid Ölands norra udde, nu anslöt sig även Johan och Bo som hade åkt ned till Öland några dagar tidigare. När vi ätit klar gick vi upp till buskmarkerna runt Långe Erik, men det var förvånansvärt dåligt med småfåglar i buskarna, men ute i havet hittade



Ökensångaren. Foto: Peter Hörenius.



vi några gråhakedoppingar och en flock med 11 snösparvar drog mot söder. När vi kom tillbaka till parkeringen så kom det ett larm om en brandkronad kungsfågel vid Björnsnabben, vi bestämde oss för att åka dit. Men vi hittade ingen brandkronad, den hade troligen dragit vidare i skogskanten. Några av oss hade aldrig varit i trollskogen, så vi bestämde oss för att åka dit och gå en runda. När vi anlände var det dags för fika igen, när vi sedan skulle gå så kom det ett nytt larm på ökensångaren. Då ville några åka tillbaka igen och titta på samma fågel. Så vandringen i trollskogen blev inställd, och vi åkte tillbaka så att fotografierna skulle få fler bilder på samma ökensångare. Vi andra gick en runda och observerade en flock på 10 vinterhämplingar, en överflygande ägretthäger och en rastande storlom. När fotografierna var nöjd lämnade vi norra Öland och åkte ned till Karsnabben som är ett naturreservat och ligger strax norr om Böda hamn. Här rastade mängder med gäss och änder, blanda annat en flock med 150 alfåglar. Hela tiden kom det flockar med sträckande prutgäss och vitkindad gås, den enda vadaren blev en rastande kustpipare. Det började nu skymma på men vi bestämde oss för att även besöka Kårehamn, här hade vi resans enda havsörn och en drillande storspov som fick avsluta denna klubbresa. Ett stort TACK till våran guide Peter Hörenius som lotsade oss runt på norra Öland.

/Mats Thorin

Foton: Mats Thorin och Peter Hörenius (fågelbilderna)