

Torhamns fågelstation 16 – 18 augusti 2024

Sommaren går mot sitt slut och även detta år, det fjärde i ordningen, har Nässjö Ornitologklubb fått möjlighet att tillbringa en helg vid Torhamns fågelstation, beläget i sydöstra Blekinge i Torhamns Naturreservat precis vid havet.



De flesta av oss är inkvarterade i små "fiskarstugor" vid Sandhamns Marina. Jan, Martin, Anton och Alexander bor på fågelstationen. Vi börjar anlända på fredag eftermiddag/kväll och känner in luften och havet, men också för att skåda fågel och påbörja ringmärkning. De som kom på eftermiddagen fick se ett gäng svarttärnor. På kvällen lämnar vi ett nät uppe där vi hoppas på att en nattskärre ska fastna. Vi ser en nattskärre fladdra förbi på den ännu ljusa himlen, men ingen fångst ikväll.

Tidig lördagsmorgon skakas daggen ur näten och släpps ner för dagen. Tubkikarna radas upp på verandan och campingstolarna fälls upp. Termosarna och smörgåslådorna är framplockade. Vi är redo för en härlig dag med fint väder, svag vind och mycket himmel. Ladusvalorna pilar runt, vilar på antennen på

taket och håller oss sällskap med sitt kvitter. Ljuvlig musik. Några av deras ungar gapar stort i bona under taket på baksidan av stugan. Var 30:e minut tar vi påsarna och går en runda till näten. Smala ben och små vingar lossas försiktigt från nätmaskorna. Törnskata, lövsångare är bland de första vi tar med tillbaka till Martin, som sitter i märkningsrummet. Fåglarna artbestäms och får en ring om ena benet. De ska åldersbestämmas, vingen ska mätas och de ska vägas. Allt dokumenteras. Boken som Martin har till sin hjälp är på engelska och heter Identification Guide to European Passerines och är skriven av Lars Svensson. Boken är full av adjektiv som: mindre, längre, ljusare, vitare, mer gråtonad, spetsigare o.s.v. Det gäller att veta vad man ska titta på och kunna jämföra med. Martin vet.....





Göktyta och härmsångare.

Fångsten under lördagen är inte så riklig. Vissa rundor är näten tomma. Men trädpiplärka, törnsångare, svarthätta, härmsångare, trädgårdssångare är arter vi kan bocka av. Det är intressant att på nära håll kunna studera och jämföra lövsångare, trädgårdssångare och härmsångare. Det är inte så mycket som skiljer dem åt. En göktyta plockas in. De är fantastiskt roliga att se, hur de vrider och vänder på sitt huvud. Ute i havsbandet ligger många knölsvanar. Flockarna med storskarvar är stora. Vi ser även ejder, unga gravänder, gräsänder. Nära stranden bland stenarna ser vi drillsnäppa, rödbena, sädesärlor och flera flockar med starar som drar runt. En havsörn flyger förbi med tunga vingslag först norrut och efter några timmar söderut igen. Turen upprepas några gånger under helgen. Alltid lika häftigt att se denna stora majestätiska fågel. En sparvhök flyger snabbt mellan buskar och träd på jakt. Då vaknar ladiusvalorna till liv, tjattrar, varnar och jagar undan rovfågeln. Vi såg den aldrig få något byte. En brun glada seglar högt ovanför oss. En brun kärrhök är ytterligare en rovfågel som dyker upp. Det är inte lika tätt med sträckande fågel som tidigare år, men sjöorrar drar förbi söderut. Vi hinner plocka björnbär mellan rundor, märkning och fikande. Dagen går mot sitt slut. Näten samlas ihop och några medlemmar lämnar stationen för mat och sömn. Vi är några som stannar lite längre. Vi hoppas även ikväll på nattskärta i nätet som fortfarande är uppe. Men som i går kväll ser vi bara ett exemplar flyga förbi.

Det är mitten av augusti och mörkret faller. Vi har tur för månen som långsamt stiger upp ur havet är nästan full. Så vackert när den lyser upp en gata i havet. Nu sover vi några timmar. Det blir tidigt i morgon också.



Ärtsångare.

Söndagen börjar med lika vackert väder. Fler småfåglar fastnar i nätet de första rundorna. Mest är det lövsångare, men även trädpiplärkor och ärtsångare. Förmiddagen går fort och Martin har fullt upp med märkningen. Framåt lunch börjar folk troppa av och vi börjar plocka ihop och städa. Så är det dags att säga tack och adjö av fina dagar på Torhamns udde. Jag sitter ensam kvar ett tag, i väntan på att bli hämtad, stickar på en kofta, lyssnar på ladsusvalorna, känner solen och vinden. Vilken härlig och trevlig helg jag har haft. Tack alla ni som delade den med mig.

//Anna-Karin